



LITURGIE Zondag 15 september 2024
Dertiende zondag van de zomer

Voorganger: ds. Gert Jansen

Organist: Piet Cnossen

Ambtsdragers: Rients Stielstra

Marja Reijnierse

Joop Nijrolder

Lector: Jan van den Berg

Koffiedrinken



Welkom in de Dorpskerk!

Bij deze dienst:

Wat zie je? Zie je het wel goed? Of ben je ziende blind? Zoals de leerlingen van Jezus, die van alles zien, maar geen inzicht hebben?

Maar wat niet is, kan nog komen...

Een blinde wordt genezen, zodat hij goed kan zien.

En de profeet Zacharia ziet Jeruzalem als een plaats van vrede, recht en spelvreugde.



Genezing van de blinde

Liturgie:

Orgelspel

Gespeeld wordt: 'Prière' van César Franck

We worden stil

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Drempelgebed

(We gaan staan)

Aanvangslied: 217: 1, 3 en 5

'De dag gaat open voor het woord des Heren'

Bemoediging en Groet

V: De Heer zal bij u zijn.

A: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en elk schepsel oneindig lief heeft.

(We gaan weer zitten)

Zingen: Psalm 84: 1, 3 en 6

'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer'

Smeekebed telkens afgerond met

V:.....zo roepen wij samen:

A: Heer ontferm U

Glorialied: 304

'Zing van de Vader'

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing: Zacharia 8: 4-8, 20-23

Zingen: Lied 1009

'O lieve Heer, geef vrede'

Lezing: Marcus 8: 22-26

Zingen: Lied 534

'Hij die blinden weer liet zien'

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 839

'Ik danste die morgen toen de schepping begon'

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen collectes en bloemengroet

Slotlied: 362

'Hij die gesproken heeft een woord dat gáát'

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Gespeeld wordt: 'Wohl mir das ich Jesum habe'
van J.S. Bach

We blijven nog even zitten en luisteren naar het orgelspel...



Collectes:

1. ZWO-project: Kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika



Voor veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en geweldadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen staan.



Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden
NL10 RABO 03737 388 38

2. Kerkhuishouding Kosten Erediensten



Protestantse Gemeente te Rheden
NL06 RABO 0373 7276 58

Rosh Hashana

U kunt de Nieuwjaarsgroet ondertekenen, die namens de Raad van Kerken en ons allemaal gestuurd wordt naar de Joodse gemeente, waarin wij schrijven, dat we blij zijn met onze goede samenwerking.



We wensen u een goede week!