



LITURGIE Zondag 7 juli mei 2024
Derde zondag van de zomer

Voorganger: ds. Jan Willem Overvliet

Organist: Ab Booij

Ambtsdragers: Wytse Doevendans

Marret Uijl

Pieter Moltmaker

Koffiedrinken



Welkom in de Elthetokapel!

Bij deze dienst

'Van wie is dat er eentje?' is een vraag die bij Jezus gesteld wordt. Want als Hij slechts een eenvoudige timmermanszoon is, kan het bijna niet zo zijn dat Hij iets bijzonders is.

Het is een manier van denken die ook in onze tijd nog heel gangbaar is. Je telt pas mee als je uit een vooraanstaande familie komt en als je je kunt beroepen op een voorbeeldig voorgeslacht. En zo maken mensen het verhaal van hun afkomst graag wat mooier, in de hoop om zo meer gerespecteerd te worden.

Ook Jezus heeft last van de vooroordelen van de mensen in zijn omgeving. Het beperkt Hem in zijn doen en laten. We lezen deze morgen de eerste zes verzen uit Marcus 6 en uit het profetenboek Ezechiël. Hoe pijnlijk is het als de Aanwezige als een afwezige wordt genegeerd!



Liturgie:

Orgelspel

We worden stil

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

We gaan staan

Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Intochtslied: 212

'Laten wij zingend deze dag beginnen'

Kyriegebed

Kyrie en Gloria

Heer ont - ferm U.
Chris - tus ont - ferm U.
Heer ont - ferm U.
E - re zij God in de ho - ge
en vre - de op aar - de
voor mensen van zijn wel - be - ha - gen.

Groet

V: De Heer zij met u!

A: Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Lezing: Ezechiël 2: 1-7

Zingen: Psalm 134

'Gij dienaars aan de Heer gewijd'

Lezing: Marcus 6: 1-6a

Zingen: Acclamatie lied 339a

'U komt de lof toe, U het gezang'

Uitleg en verkondiging

Stilte

Zingen: Lied 275

'Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen, collectes en bloemengroet

Slotlied: 418: 1, 2 en 3

'God, schenk ons de kracht'

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel



Collectes:

1. Stichting De Instap, Arnhem

De Stichting *De Instap* is een oecumenische stichting die zich beroept op het woord van God en de Bijbelse opdracht tot het bezoeken van gevangenen. Oplopen met iemand die je (even) nodig heeft en die bij *De Instap* een tijdelijke ankerplaats vindt. Dit diaconaat wordt samen verricht met kerkvrijwilligers en taakspecialisten van de Instap.



Diaconie Protestantse Gemeente te Rh
NL32 RABO 0355 2003 84

2. Kerkhuishouding Onderhoud orgels



Protestantse Gemeente te Rheden
NL06 RABO 0373 7276 58

We wensen u een goede week!